

De Nederlandse traditie van “toeslagenaffaires”.

Het geïnstitutionaliseerde racisme wat ten grondslag ligt aan de toeslagenaffaire, lijkt iets van deze tijd. De Indische en Molukse gemeenschap weet echter helaas wel beter. Toen zij (vaak onder dwang) naar Nederland kwamen, werden ze nog veel harder te grazen genomen door de Nederlandse overheid. Na 76 jaar en veel strijd is er een kleine compensatie gekomen, maar net als in de toeslagenaffaire is het veel te weinig en veel te laat. Walging die nog steeds leeft onder de nog weinig levende eerste generatie Indische Nederlanders en Molukkers maar ook bij de huidige 2e en 3<sup>e</sup> generatie, zo blijkt uit een recente enquête onder 400 Indische Nederlanders en Molukkers van Noëlle Sanders.<sup>1</sup>

Nog erger dan de toeslagenaffaire waarbij mensen financieel verwoest zijn? Helaas wel:

1. Indonesië en Thailand hebben na de oorlog fors betaald aan Nederland. Ondanks dat de Indische en Molukse Nederlanders al hun bezittingen en spaartegoeden kwijt waren, hebben ze hier nooit iets van gezien. Ze moesten elke cent terugbetalen die de Nederlandse overheid aan ze uitgaf, van boottocht tot tweedehands kleding. Er werd zelfs aan ze verdiend, terwijl ze recht hadden op nog 3,5 jaar achterstallig soldij/salaris.<sup>2</sup>
2. Molukkers werd beloofd dat ze weer terug konden gaan na drie maanden en een eigen land zouden krijgen. Toen ze echter in Nederland aankwamen werden ze direct ontslagen, kregen ze belachelijk weinig zakgeld en mochten ze niet gaan werken. Ze werden gehuisvest in slechte pensions of tochtige barakken in een voormalig concentratiekamp alsof het criminelen waren terwijl ze hard gevochten hadden om voormalig Nederlands Indië (lees grondstoffen en goud) te behouden voor Nederland.
3. Maar het allerergste was de kille behandeling door de Nederlanders - alsof de Indische Nederlanders en Molukkers parasieten van de samenleving waren. De woede, vernedering en verdriet zijn intergenerationeel geworden.

Wat moet er gebeuren om dit en zaken zoals de toeslagenaffaire te voorkomen? Noëlle Sanders van 50plus heeft daar als ervaringsdeskundige wel ideeën over:

1. Geef erkenning en biedt excuus aan. Erkenning verzacht de vele littekens, nu is het alsof deze groep ontkend wordt door de Nederlandse overheid, alsof ze nooit heeft bestaan. Excuus is nodig om de geschiedenis te kunnen verwerken.
2. Eerlijk betalen van de soldij/salaris over de 3,5 jaar, zoals in andere landen ook is gebeurd en niet wachten tot iedereen dood is. Het is een bewust uitsterfbeleid geweest en 76 jaar in de doofpot gehouden.
3. Deze geschiedenis moet beter verteld worden in het onderwijs zodat dit soort wantoestanden beter in het geheugen staan zodat bij kans op herhaling de symptomen eerder herkend worden.

Voor meer informatie: [www.ikwilgerechtigheid.nl](http://www.ikwilgerechtigheid.nl)

---

<sup>1</sup> Enquête van Noëlle Sanders over de Indische kwestie, 12 maart 2020

<sup>2</sup> Griselda Molemans “De Indische Nederlanders zijn geofferd voor grotere belangen”, 15 augustus 2020 in Follow the Money (ftm.nl)